

Toespraak Marga Vogel, kunstenaar
8 juli 2014 Oud-Beijerland

Ik ben Marga Vogel en heb dit beeld vormgegeven.
De aanvullende naamplaat heet “ Herinneren brengt verlossing”.

=====

Bij dit Joods Monument, spreekt Bram Lagendijk elk jaar op 4 mei de namen uit van de de Joodse mensen, inwoners Oud Beijerland die zijn weggevoerd. 31 Mensen zijn niet terug gekomen. Hun leeftijden liepen van 1 jaar tot 80 jaar. Elke 4e mei spreekt Bram Lagendijk trouw hun namen leeftijden jizkor en kaddish voor hen uit.
Ik vind dit zo bijzonder dat wij een boom voor Bram hebben geplant in het vredeswoud in Israël.

Enkele van deze overlevenden/nabestaanden zijn hier vandaag aanwezig, ingevlogen vanuit Israël, waar zij naar toe zijn gegaan na de oorlog.

Zij zijn hier om deze naamplaat-onthulling bij te wonen.

Elly Strul-Hamme sprak U al toe.

Bijzonder hè?

Helemaal in een periode dat Gilad, Naftali, Eyal, zijn begraven. Vriend van hun kleinzoon, jeugdleider van hun kleindochter. En er liggen in hun kring, meer relaties met deze 3 godsdienst- studenten. Wat een verdriet en laten wij wegblijven van complexe politiek. Wij geven 31 mensen een duurzame plek in deze samenleving.

Elly Strul ontmoet hier in Oud-Beijerland, de plaatsvervanger van de Ambassadeur Anat Sultan Dadon. Wat een momentum hè.

Ontroerend.

=====

Dit U wel bekende beeld van de hand met Davidsster, is in 1987 onthuld en staat symbool voor:

Am J'srael Chai (het volk Israël leeft) .

De oude hand beschermt de Davidsster die uitkijkt over de het water, symbool voor een naar wij mogen hopen veilige toekomst.

De nu toegevoegde naamplaat is blauw, de letters wit de extra regel er boven rood.

De kleuren van zowel de Nederlandse vlag als die van de staat Israël. Rood wit blauw en blauw wit

De nu toegevoegde naamplaat heeft als kopregel:

“Herinneren brengt verlossing”

Om de 31 mensen een duurzame plek in Uw samenleving te geven, heeft Wim van Dam

- met een groot deel van de lokale bevolking,
 - omarmt door het bestuur van de Oranjevereniging
 - en de Gemeente Oud Beijerland
 - en vele sponsors
- dit initiatief tot leven kunnen wekken.

Leven helaas niet in de letterlijke zin maar figuurlijke zin.

Dus willen wij hen onthouden.

“Her- herinneren brengt verlossing” aldus een oude zeer grote rabbijn Ba'al Sjem Tov.

Deze grote Joodse denker, leefde ons voor dat wij zoveel mogelijk moeten proberen om onze eigen G'ddelijk vonk in vreugde te leven. En zoals wij in deze de Christelijke cultuur ontmoeten: dan hebben wij het over *Imitatio Dei* En vooral:” Goed te zijn voor een ander, want wij zijn allen een”.

Probeer dat te “her- inneren” wanneer U de ander ziet, want her-inneren brengt verlossing.